

De magie van 5 december

door Marguerite de Ruijter

foto's: Marguerite de Ruijter

Rond 5 december heeft hij het altijd erg druk en ziet hij er totaal anders uit dan nu. 'Dan duik ik in een rol die ik al sinds mijn studententijd met veel verve speel en de afgelopen vijftien jaar ook in Nootdorp mag spelen. Al waren er nu door corona geen huisbezoeken mogelijk. Uiteraard weet ik alles af van de geschiedenis die daaraan is voorafgegaan en volg ik ook dagelijks het Sinterklaasjournaal om mij goed voor te bereiden. Wat mij drijft om dit al jaren te doen? Mijn eigen jeugdherinneringen. Dit kinderfeest heeft iets fantastisch, magisch en dat zie je terug in de ogen van de allerkleinsten. Daar doe ik het voor!'



Gerard van de Schootbrugge bij zijn gedicht in CulturA & Zo.

Gerard van de Schootbrugge is wat je noemt een bekende Nootdorper en met zijn 75 jaar nog steeds volop actief als schrijver, dichter, en voorzitter van de plaatselijke Kringloopwinkel. 'Dat doe ik al vijftien jaar en ook daar krijg ik energie van! De opbrengst van de winkel gaat ieder jaar naar goede doelen. We steunen een aantal grotere en wat kleinere doelen, zoals de bouw van een ziekenhuis in Malawi en de stichting Pijnackernaren helpen Armenië. De mensen achter deze doelen moeten wel een connectie met onze gemeente hebben. We geven niet aan grote landelijke stichtingen.'

Muurgedicht

Als we voor ons gesprek bij CulturA & Zo binnenstappen, wordt Gerard tot drie keer toe herkend en aangesproken. De ene keer gaat het over de kringloopwinkel, de andere keer over de plaatselijke auteurs- en dichtersvereniging Oostland Literair, waar hij lid van is. Hij komt regelmatig in CulturA & Zo, onder meer om voor te dragen en was ook bij de opening van het vernieuwde cultuurgebouw betrokken. Beneden tussen trap en bar prijkt een van zijn gedichten op de muur en daar is hij stiekem best een beetje trots op.



Gerard voelt zich op 5 december prima thuis tussen de pakjes.

'Ik schrijf en dicht al sinds mijn studententijd. De meeste van mijn gedichten en korte verhalen staan nu op mijn website www.espunt.nl – het pseudoniem waaronder ik schrijf, maar ik zou mijn werk heel graag nog eens gebundeld willen uitgeven. Een paar van mijn verhalen staan nu in bundels van Oostland Literair waarbij ik ben aangesloten en ik heb een aantal kinderboeken geschreven, waaronder Zwerg. Op basisscholen voorlezen uit eigen werk of vragen van kinderen behandelen, dat is ontzettend leuk om te doen.'

Magische rol

Trots is hij ook op zijn kleinkinderen Lieke van 5 en Jan van 8 die voor de gelegenheid weer eventjes helemaal in Sinterklaas gelooft. 'Want je weet maar nooit', zegt Gerard met een glimlach. 'De magie van 5 december is sowieso fantastisch, vooral in de ogen van kleine kinderen. Daar kan geen fake kerstman tegenop. Ik ben wel eens gevraagd om die rol op me te nemen, maar daar heb ik uiteraard voor bedankt. Er kan er maar één de echte zijn.'

'Dit kinderfeest heeft iets fantastisch, magisch en dat zie je terug in de ogen van de allerkleinsten. Daar doe ik het voor.'

Speciaal voor deze editie van Pijnackers Kwartiertje een kerstgedicht van Gerard van de Schootbrugge

Als de kous af is

Een breipen uit zijn hand gegleden
De wollen kous voor 't nieuwe jaar
Vervuld van goede wil en vrede
De blik vol mist vanwege staar

Hoe lang hij had geslapen
Hij wist het echt niet meer
In de stal gingen de schapen
Luid mekkerend te keer

Naast de boom zijn trouwe hond
Zij keek hem vragend aan
Het duurde even voor hij stond
Om naar de stal te gaan

Plots daalde er een engel neer
Uit het topje van de boom
Die sprak: ik breng je naar de Heer
Wees niet bevreesd, dus kom

Hij trok zijn nieuwe kousen aan
En aaide toen zijn hond
De engel liet hem stil begaan
Er vielen naalden op de grond



Gerard A. van de Schootbrugge
Schrijver, spreker, zwijger

06 38 51 24 63
schootbrugge@gmail.com
www.espunt.nl